



Bid voor de ziel van
MEVROUW

Martha, Maria DE SMET

echtgenote van de Heer
Marcel BAUTERS

geboren te Welden, op 15 november 1901 en
godvruchtig overleden te Oudenaarde,
op 24 maart 1970.

Versterkt door de H.H. Sacramenten en de
Pauselijke Zegen.

Heel zacht, bijna onmerkbaar is deze goede vrouw ter ziele gegaan. Zij die haar, in die paar dagen bezochten, zagen haar niet meer levend terug, zo onverwacht kwam het einde.

Dit is een zware slag voor haar echtgenoot waar zij reeds enkele gelukkige jaren had mee doorgebracht, een pijnlijk verlies voor dat gezin, waar zij ook zoveel had voor gedaan.

Allen mochten in haar bewonderen de eerlijkheid, de vinnige antwoorden en vooral de hartelijkheid voor allen die daar op bezoek kwamen.

Zij bleef moedig, — spijt de steeds terugkerende last, — alles doen wat mocht en kon gebeuren in dat huis waar zij beiden gelukkig waren. Nu juist in de goede week, de lijdensweek is zij naar de Heer, haar verlosser gegaan.

Dierbare echtgenoot, wij waren samen ge-

lukkig. Ik dank U voor die jaren, voor alle zorgen en voor elke vreugde. Wij zien elkaar weer bij de Heer. Laten wij spijt onze droefheid, dankbaar zijn op deze dag die de Heer ook heeft gemaakt, de tweede Paasdag waar de ontmoedigde leerlingen van Emmaüs Hem ontmoeten.

Wij bidden met hen : « Blijf bij ons, Heer, want het wordt reeds nacht ». Blijf bij ons en wees onze sterkte en troost.

Met allen die dit offer mede opdragen voor haar zielerust bidden wij : « God, gij schenkt altijd vergiffenis en wilt dat alle mensen zalig worden ; wij doen beroep op Uw eindeloze barmhartigheid en vragen U : vergeef de zonden van Uw dienaar en schenk haar het eeuwig geluk in Uw hemels Vaderhuis. Amen ».

De Heer Marcel BAUTERS,

haar echtgenoot.

De Heer en Mevrouw

Roger DE VOS-BAUTERS en kind Johan,

haar kinderen en kleinkind.

De families DE SMET-CHRISTIAENS

en BAUTERS-DE BOCK

*danken U van harte voor de bliken van
genegenheid, hen betoond bij hun rouw.*

Uitg. C. De Vos, koster. St.-Denijs-Boeke!