

Gegroet, o Kruls, onze enige Hoop!



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MARTHA DESMET

echtgenote van de Heer

REMI VANDEPUTTE

geboren te Waregem, op 23 juni 1921, en god-
vruchtig overleden te Opbrakel, op 7 juni 1957,
gesterkt door de laatste H. H. Sakramenten.



Ach moeder, is 't toch waar,
en moest het zo geschieden,
dat gij gestorven zijt
en wij u vaarwel bieden
voor altijd? Is 't toch waar
en is er nu geen boeten,
geen bidden meer dat baat?
Is 't dat wij scheiden moeten?
Een engel was 't, die kwam
al zingend u verblijden;
maar wie verblijdt er ons,
ach moeder, in ons lijden?
die ons en vader waart
een engel, al uw leven,
wie zal er, moeder, ons
die engel wedergeven?
O God, die alles wilt,
die alles kunt verhelpen,
er is geen hulp voor ons
om ons verdriet te stelpen,
Als Gij, die ruste gaaft
aan haar: och, help ons heden,
gerust, maar niet getroost,
in moeders stappen treden! G. G.

Mijn dierbare echtgenoot en lieve kinderen,
gij weet hoe ik voor u gewerkt en gezorgd heb
tot uitputting van al mijn krachten. De goede
God, die mij geroepen heeft, zal nu zelf uw hulp
en steun zijn. Vertrouwt op Hem. Beminde ouders,
broeders, zusters, alle familieleden en vrienden,
weest mij indachtig in uw gebeden en tot weer-
ziens bij de Heer.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

300 d. afl.

R. I. P.



De Families DESMET, D'HOSSCHE,
VANDEPUTTE en LIESSENS,

danken U van harte voor
uw kristelijke deelneming.

Uitg. A, De Croo, Koster, Opbrakel