



Bid voor de zielerust van

Me juffrouw

MARIE, URBANIE D E S M E T

dochter van

wijlen Kamiel en Elodie Persoons

geboren te Michelbeke op 3 augustus 1889 en godvruchtig in de Heer ontslapen in de Sint-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op 12 juli 1975, voorzien van de H.H. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van alle godvruchtige genootschappen.

---

Op hoge leeftijd, na een kwade val, is Urbanie heengegaan, voorzien van de H.H. Sakramenten.

Ze was de oudste van negen kinderen. Vroeg verloor ze haar moeder, zodat ze het gezin moest beredderen. Ze is veel tegen gekomen in haar leven : zeven broers en zusters zag ze dit leven verlaten. Hard heeft ze gewerkt, zelfs toen ze oud was.

Ongehuwd, heeft ze gezorgd voor haar familie en voor vele anderen. Moge God haar nu rijkelijk belonen.

Madeleine, ik dank U zeer speciaal voor al wat gij voor mij gedaan hebt. Dag en nacht had gij zorgen in mij, vooral de laatste tijd. Ook dank ik Eddy en Rita, de familie, geburen en kennissen die steeds bereid waren een handje toe te steken. Moge God het U vergelden.

Heer geef haar nu de eeuwige rust en dat het altijddurend licht haar verschijne.

Onze-Lieve-Vrouwke, bid voor ons.



De families DE SMET en PERSOONS,

danken U om de gebeden en blijken van kristelijke deeineming hen betoond bij het afsterven van hun geliefd familielid.

---

Druk. De Betaard