

Op U blijft ook mijn ziel vertrouwen, Heer!

†
Vroom aandenken aan
MEVROUW

Marie, Orpha DE SMET

weduwe van de Heer CYRIEL VAN OVERMEEREN
geboren te Maarke-Kerkem op 11 oktober 1884
en godvruchtig overleden te Oudenaarde op 7 sep-
tember 1971, gesterkt door het sakrament van
de zieken.

Meer dan een halve eeuw geleden een groot
gezin grootbrengen en opvoeden vroeg heel wat
zorgen, wijsheid, wilskracht en vertrouwen op God.
Als een sterke vrouw wist deze moedige moeder,
met vaste hand en klare kijk het roer te houden
en haar gezin, door wel en wee, veilig door het
leven te loodsen. Steeds bleef de Heer haar
sterke steun tot het einde van haar dagen.

In deze overtuiging kon zij berustend aanvaarden
wat de Voorzienigheid voor de mens beschikt.
Dierbare kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kinderen, ik dank u oprecht voor de liefde en
de genegenheid die gij mij steeds betuigt hebt.
God alleen kan u belonen voor alles wat gij
voor mij gedaan hebt. Dankbaar bewaar ik de
herinnering aan die vele dagen waar we elkaar
tot vreugde geweest zijn.

Goede familieleden en vrienden, vergeet mij niet
in uw gebeden. In Gods liefde zal onze vriend-
schap en genegenheid duurzaam zijn.

Eerwaarde Zusters en verpleegsters van het rust-
huis, mijn innige dank voor uw niets ontziende
zorg en toewijding. Moge de Vader van alle
goed u naar volle waarde vergelden.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

Voor Uw troostend medeleven en oprecht gebed
danken U van harte :

Heer en Mevrouw Isidoor CIERKENS-VAN OVER-
MEEREN, kinderen en kleinkinderen,

Heer en Mevrouw Maurice LODENS-VAN OVER-
MEEREN, kinderen en kleinkinderen,

Heer en Mevrouw Arthur VAN OVERMEEREN-
MERLAEN, kinderen en kleinkind,

Heer en Mevrouw René VAN WELDEN-VAN OVER-
MEEREN, kinderen en kleinkinderen,

Heer en Mevrouw Jozef VAN OVERMEEREN-DE
CLERCQ (†) en kinderen,

De families DE SMET, RADIS, VAN OVERMEEREN
en MARTENS.