



Heer in Uw barmhartige liefde
geef rust en vrede
aan Mejuffrouw

Marie, Celine DE SMET

geboren te Nederbrakel op 17 april 1903 en
zacht in de Heer ontslapen op 22 oktober 1980
in de St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel,
voorzien van de Sakramenten van Onze Moeder
de H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

Vader in de Hemel, Gij hebt ons gemaakt
om te leven en zo is de dood niet het einde
van het mensenbestaan.

Gedenk Heer al wat Celine gedurende haar
leven verwezenlijkt heeft; haar zorgen en
haar dienstbetoon, haar afhankelijkheid aan
allen die haar mochten ontmoeten, haar trouw
aan de zondagsmis en de andere plichten van
haar kristelijke overtuiging.

Wij vragen U, haar nu het ware geluk te
geven dat blijvend is in uw nabijheid.

Laat alles wat ze gedaan heeft tegoede
komen aan haar familie en aan allen die ze
bemінде.

Voor onszelf bidden we om de moeder die
nodig is om haar eenvoudig, werkzaam en
schoon kristelijk leven na te volgen.

We bidden om kracht en steun bij dit zo
plots en onverwacht heengaan. Help ons te
geloven dat dit heengaan geen blijvende schei-
ding is maar dat Celine ons is voorgegaan
naar Uw blijvende heerlijkheid waar ze voor
ons bidt en op ons wacht.

De families DE SMET-VAN CEUNEBROECK,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming.

Druk. J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon - Brakel