



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Michel DE SMET

echtgenoot van mevrouw Helene ROMAN

Geboren te Mater op 8 oktober 1924 en
thuis in familiekring overleden
op 8 augustus 1999, begeleid en gesterkt
door het gebed van de kerk.

*Lid van de Confrerie van de H. Amelberga.
Lid van K.B.G. - Mater.*

'n Beetje

sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetje die je sterft
't is vreemd, maar die vergeet je
het is je dikwijls zelf ontgaan
je zegt ik ben wat moe
maar op 'n keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.

Toon Hermans

Het wordt heel stil,
heel stil en vaag
horen we nog jouw stem.

Het wordt heel stil vandaag,
je hebt de kring gesloten,
van dit einde
een begin gemaakt.

Zo tellen wij de herinneringen
en de overblijvende dagen,
vooral ook wij
weer reizen gaan.

Het wordt heel stil...

H. Leroy

*De nadienst heeft plaats op vrijdag 3 september 1999
om 18.30 uur in de St.-Martinuskerk te Oudenaarde-Mater.*

Zijn echtgenote, kinderen,
kleinkinderen en de familie
danken U om de blijken
van genegenheid en om uw gebed.

Begr. D'Hondt, Oudenaarde, Tel. (055) 31 11 33

