

« Voor uw gelovigen, Heer, wordt het leven omvormd, maar niet weggenomen ».



**TOT VROOM AANDENKEN**

van Mevrouw

**Maria - Verda DE SMET**

weduwe van de Heer René DE VOS,

geboren te Elst op 10 maart 1891 en  
godvruchtig overleden in de St.-Franciscus-  
kliniek te Brakel op 28 oktober 1976,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

Door haar besliste en moedige houding heeft zij dikwijls vele moeilijkheden overwonnen. De geestelijke kracht en de moed helpen dikwijls de gezondheid.

Hoe de dood ons ook overkome, zij is niet zo wreed als men goed geleefd heeft.

Met kristelijke overgave heeft zij de beproeving van de ziekte en van de eenzaamheid gedragen. Moge de Heer haar in Zijn barmhartigheid het loon der gerechtigten schenken in de eeuwige vrede.

Beminde familieleden en vrienden, ik dank U voor al wat ge voor mij gedaan hebt. Uw genegenheid was voor mij een troost en een steun door het woud der eenzaamheid.

Wat gij aan de minsten der mijnen gedaan hebt, dat hebt gij ook aan Mij gedaan, zegt Kristus de Heer. Langs deze weg van de goedheid en van het gebed blijven wij allen innig met elkander en met Hem verbonden, die de verrijzenis, de weg, de waarheid en het leven is.

Wil nu rustig de vier Akten bidden.

De families DE SMET, DE VOS,  
DE BLEECKER, DE MEULEMEESTER,  
zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel