

Zij die sterven in den Heer, zullen eeuwig met Hem leven.

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

MARIA DELPHINA DE SMET

weduwe van Mijnheer

CORNELIS SCHOON

*geboren te Welle den 7 September 1875 en aldaar
zachtjes in den Heer ontslapen den 3 September 1946.*

Versterkt door de Heilige Rechten.

De zielen der rechtvaardigen zijn in Gods hand en hun heengaan uit ons midden is voor hen een overgang tot den zaligen vrede.

Zij was een vrouw van wijsheid en goed hart. Geëerd, geacht door iedereen telde zij niets dan vrienden.

Stichtend en eenvoudig was haar leven; kalm en zacht was hare dood.

Als een oprechte christene verdroeg zij moedig en geduldig de tegenkantingen des levens, en met 's Heeren hulp heeft zij den goeden strijd gestreden.

Vaartwel teergeliefde kinderen, kleinkinderen, broeders, zusters en bloedverwanten de tijd is gekomen om van deze wereld heen te gaan naar den Heer, mijn levenstaak heb ik volbracht, nu wacht mij het loon dat God beloofd heeft aan zijn trouwe dienaren. Vergeet mij niet in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen op U
(300 d. afl.)

Mijnheer en Mevrouw Benedikt D'HAESE-
LEER-SCHOON en kinderen Willy
en Frans,

Mijnheer en Mevrouw Frans SCHOON-
PENNE en zoon Herman,

Mijnheer en Mevrouw Petrus DE BIS-
SCHOP - D'HAESELEER en zoon
Willy,

De familiën SCHOON en DE SMET

BEDANKEN

voor blijken van deelneming en gebeden.