

Haar dood bedroeft ons, maar haar aandenken zal ons altijd duurzaam zijn.



BID VOOR DE ZIEL

van MEVROUW

Maria Cordula De Smet

echtgenote van Mijnheer

Camiel De Pessemier

geboren te St Martens-Lierde de 13 november 1879
en er godvruchtig overleden de 21 januari 1960.

Gesterkt door de HH. Sakramenten der stervenden

Lange dagen en nachten zijn voor mij in bittere smarten vergaan... Waarom, o Heer, was mijn lijden zo groot en was er geen hoop voor mijn kwaal?

O zalig martelaarschap van het lijden! Nu dank ik God voor die bittere lijdenskelk, kort was de pijn, eeuwig is nu de beloning.

Haar leven mag als een voorbeeld gesteld worden van levendig geloof en getrouwe plichtsvervulling. Zij was godvruchtig, minzaam in haar omgang, vol zorg en toewijding voor haar echtgenoot en kinderen. De onmedogende ziekte die haar zoveel lijden deed, verdroeg zij zo gelaten en geduldig dat niet de minste klacht haar ontviel: in alles overgegeven aan Gods H. Wil, te midden der grootste beproeving.

Beminde echtgenoot, ik weet wat gij aan mij verliezen zult, troost u, de band onzer liefde is niet verbroken: eens zien wij elkander weder in de Hemel. En gij mijn kinderen en kleinkinderen, gij die mij alle zo duurzaam waart, troost u in de Heer en blijft verenigd door de banden des gebeds en der onsterfelijke liefde.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. (300 d. afl.)



De familiën

**DE SMET, DE PESSEMIER,
VEKEMAN en QUINA,**

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming hun betoond bij het overlijden van hun teer-geliefde afgestorvene.

DANKEN U.

Drukk. De Vos