

Wij dragen U deze offergave en gebed op, o Heer tot uw lof. Aanvaard ze voor de ziel, die wij heden gedenken. Doe haar van de dood overgaan tot het leven.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN
Mevrouw Maria Clémence DE SMET

weduwe van

Heer Emiel DE RUYVER

geboren te Opbrakel de 2 oktober 1875 en zacht in de Heer ontslapen te Deftinge de 28 juli 1956. Versterkt door de H.H. Sacramenten en de pauselijke zegen.

Lid van de confrerie der gelovige zielen en andere godvruchtige genootschappen.

Na een lange smartelijke weg is moeder heengegaan naar het oord van rust waar geen pijn noch ellende te vinden is, doch waar God Zich schenkt aan Zijn geliefden in de volle maat en naar eentelers ontvankelijkheid. Zij was een goede en teergevoelige vrouw, die hield van haar kinderen en dikwijls blijk heeft gegeven van ware wijsheid.

Zij was bekommerd om het eeuwige en had reeds tijdig al haar schikkingen getroffen, zoals de vooruitziende vrouw uit het Evangelie. Voorzorgen waren genomen om de nodige en doeltreffende geestelijke hulp na het afscheiden te ontvangen. Een mens die zich bewust is van zijn zwakheid en de goddelijke eisen vermoedt, wil op alles voorbereid zijn en voorzien in zijn geestelijke nood. Des te rijker vruchten mag men van zulke doenwijze verwachten; de verdienste vermeerderd en de genadeschat vergroot.

Lijden en ellende hebben haar laatste levensjaren getekend. Door het lijden wordt de mens gelouterd

en gereed gemaakt voor het eeuwig samenzijn met God. In het lijden drukt zich de gelijkenis met de geliefde Zaligmaker uit. Het geeft de zekerheid van de komende triomf. Door het lijden moet men ingaan tot de glorie en zo aan God het herstel brengen voor de zonde, doch tegelijk een bijdrage schenken aan het groot verlossingswerk. Zielen die schoon hun lijden dragen kunnen veel sukkelaars redden en tevens aan God het bewijs leveren van een stijgende en volmaakte liefde.

Goede kinderen gedenken moeder nog lang na de dood. Met zorg omgeven zij hun laatste ziekte en ellende. Daarin openbaart men de goedheid van het eigen hart, wanneer men alles ongedwongen en hartelijk voor elkander doet. Wij bidden U, Almachtige God, dat de ziel van uw dienaar door dit misoffer gezuiverd en van haar zonden bevrijd, samen met de vergiffenis ook de eeuwige rust mag verwerven. Door Christus, onze Heer.

Maria, Middelaars van alle genaden en Koningin van de vrede bid voor ons.

*De familiën DE SMET, DE RUYVER, DE
GEETER en BERTHOUIL*

*zeer gevoelig aan uw bliken van
christelijke deelneming danken U
van harte.*

Uitg. C. Miserez, koster, Dries, Deftinge.