

Zalig wie de Heer wakende vindt, want Hij komt op een ogenblik dat wij Hem het minst verwachten.

LIEFDEVOL AANDENKEN AAN

Maria, Clara DE SMET

echtgenote van de heer

Eugeen VAN DEN BOSSCHE

1914 - 1975

Gestorven in vrede met de Heer.



Voor uw blijken van genegenheid
aan onze dierbare overledene,

en uw deelname in onze droefheid
danken U

**De families VAN DEN BOSSCHE en
DE SMET.**

Druk. De Vos, St-Martens-Lierde

Zo plots, zo onverwacht is moeder ons ontstolen. Het is niet te geloven dat zij er niet meer is, want hoe zouden wij haar dood kunnen noemen, zij die zo diep voortleeft in ons hart. Zij was als de sterke bijbelse vrouw. Vol liefde, toewijding en zelfvergetenheid heeft zij zich onverpoosd inezet en haar taak als echtgenote en moeder op onvervangbare wijze vervuld in haar gezin; zo eenvoudig maar met welk een zelfvergeten liefde die alléén een christen moeder sieren kan.

Liefste Moeder: Vader en wij allen, uw kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen, bloemen Uwer liefde, wij zullen U missen elke dag, U, die alles voor ons waart. Maar wij zullen U dankbaar blijven in ons gebed om alles wat Gij voor ons zijt geweest.

Wij zullen vader blijven omringen met de warmte van onze kinderliefde. Het zal voor hem een troost zijn en voor U het schoonste aandenken.

Goede familie, geburen en kennissen, onverwacht heb ik U allen verlaten, gedenkt mij met mijn gezin in de wekelijkse Zondagmis opdat ik dra ook uw voorspreester moge worden in ons eeuwig Vaderhuis, waartoe wij allen op zo verschillende manier geroepen worden.

H. Hart van Jezus, ik stel voort mijn vertrouwen op U.