

Wie God vreest, moet de dood niet vrezen ; want de dood zal voor hen een bron van geluk zijn.



**BID VOOR DE ZIELERUST**

van Mevrouw

**Maria, Caroline, Emerence DE SMET**

echtgenote van Mijnheer

**DÉSIRÉ DOCLO**

geboren te Overboelare, de 8 November 1880 en er zeer godvruchtig overleden, de 11 Februari 1954 gesterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

Zij was een voorbeeldige christen vrouw, eenvoudig en oprecht van harte : zij leefde in vrede met God en de mensen door allen geacht en bemind. De vreugde van de haren was haar vreugde, en hun leed pijnigde haar hart. In de slagen die het leven haar toebreacht vond ze haar troost in het gebed en de volledige overgave aan Gods wil.

Dierbare echtgenoot en dochter, door uw zorgen en genegenheid hebt U mijn lijden verzacht. Moge Onze Lieve Heer U erom zegenen. Gij al mijn dierbaren, familieleden en vrienden, vaartwel ; de Heer heeft mij naar een beter leven gebracht in zijn hemel waar geen lijden en smart meer is. Ook U allen wacht ik daar. Gedenkt mij in uw H. Mis en gebeden.

Dat haar ziel in vrede ruste en 't eeuwig licht haar verschijne.

H. Maria, Moeder Gods, bid voor ons.

*Mijnheer Désiré DOCLO,*

*Mejuffer Hélène DOCLO,*

*De familie DE SMET,*

*De familie DOCLO,*

*zeer gevoelig voor de bliken  
van deelneming hen betoond  
bij het overlijden van hun  
dierbare afgestorvene,*

**DANKEN U.**