



BID GOD VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

Maria, Anna DE SMET

echtgenote van Heer Adolf DE LOMBAERDE

geboren te Bevere op 9 juni 1896 en godvruchtig overleden te Nukerke op 28 maart 1971.

In een van de laatste weken van de vasten, terwijl buiten in de natuur alles begint te herleven, is onze dierbare overledene te rust gegaan bij de Schepper van alle leven. Dankbaar gedenken we terug aan het schone leven van deze moeder. Zij was een eenvoudige, liefdevolle echtgenote en moeder. Ze was zachtmoedig en goed van hart en goed doen was haar grootste vreugde. Zolang zij kon heeft ze samen met haar man op haar boerderij gewerkt en gezwoegd om haar kinderen een gelukkige en veilige toekomst te kunnen verzekeren.

Zij was een diepgelovig en voorbeeldig kristen en in haar gebed, vooral in het rozenkransgebed, vond ze de kracht om alle leed en tegenslag met moed te dragen.

Vooraf de laatste drie jaren van haar leven waren jaren van lichamelijk lijden en tegenslagen. Zij heeft dit alles gelaten gedragen in volle overgave aan Gods wil.

Dierbare echtgenoot, veel jaren hebben wij samen gelukkig mogen doorbrengen. Heb dank voor vreugd en pijn die we samen mochten delen.

Beste kinderen en kleinkinderen. Ik was blij U gelukkig te zien. Hebt dank voor uw goed-

heid en uw liefde. Helpt gij nu vader deze beproeving te dragen. In het gebed en in geloof blijven wij verenigd met elkaar.

Ook gij, beste familieleden en vrienden, hebt dank voor uw genegenheid en bidt voor mij.

Mijn Jezus, barmhartig.

De families

DE SMET, VANDE WOESTIJNE,

DE LOMBAERDE, VAN GLABEKE,

danken U om de blijken van kristelijke deelneming en gebeden in de rouw die hen treft.