

*Met heel mijn hart roem ik de Heer
en juich ik om God, mijn redder,
want Hij heeft neergezien op mij,
zijn eenvoudige dienares.*

Lc 1, 46-48



Zuster BENEDICTA

Maria DE SMET

is, na de dagelijkse communie,
overgegaan naar de eeuwige communio
in het Licht van Gods Heerlijkheid,
te Maarke-Kerkem op 24 november 1993.

Zuster Benedicta zag het eerste levenslicht
te Haaltert op 29 augustus 1898,
en deed professie als Zuster van Maria
te Nederbrakel op 29 april 1930.

Zuster Benedicta laat, als Zuster van Maria,
sporen na van eenvoud en dienstwilligheid.
Daarvan kan vooral de zustergemeenschap
van Machelen getuigen.

Het geheim van dit leven
was haar één-zijn met de Heer.

Nog heel bewust communiceerde zij die middag
en bad, samen met Zuster Margriet,
het 'memorare':

Begravenissen D'Hondt, Gentstraat-Dijkstraat, Oudenaarde

«Liefdevolle Maagd Maria,
gedenk dat men nooit heeft gehoord,
dat iemand die tot U zijn toevlucht nam,
verlaten is geworden.
Aangemoedigd door dit vertrouwen,
komen wij tot U
met onze zonden en met onze zorgen.
Versmaad onze gebeden niet,
maar neem ze goedgunstig aan
en wil ons verhoren, lieve Maagd Maria».

Kort daarop, bij het middagmaal,
is zij overgegaan naar de eeuwige communio,
waar ze reeds lang naartoe leefde.

Als het volstaat lief te hebben,
dan heeft Zuster Benedicta dit gedaan
langs de 'kleine weg' van eenvoud,
opkijkend naar Maria.

Heel haar leven was een 'dienen',
een 'laat met mij gebeuren wat Gij
van mij verlangt...'

'Een heilige meer...'

Ja, dat was onze reactie en we zongen spontaan
ons vertrouwen en ook onze dank uit
want ook Zuster Benedicta
zingt nu haar eeuwig hooglied van de Liefde!

Samen met Zuster Benedicta DANKEN wij van
harte allen die haar liefhebben en haar biddend
gedenken.

E.H. A. SCHATTEMAN, alg. directeur,
de Zusters van Maria in België en Zaïre,
de families DE SMET - VIJVERMAN.

Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde