

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.

BID VOOR † DE ZIEL  
van Mijnheer

## LOUIS DE SMET

zoon van wijlen

**Alfred en van Palmyre V.d. Catsyne**

geboren te Delftinge den 17 Augustus 1931

en er overleden den 27 April 1946,

voorzien van de H.H. Sakramenten der stervenden.

Het leven is kort en de eeuwigheid die komen moet, hangt reeds over u. Kiest dus moedig een leven aan Christus gewijd. Behoor hem toe en aan hem alleen. C.Man.

Voor dezen lieven jongen was het leven pas begonnen. Vol levenslust en blijheid zag hij reeds een spoedige genezing te gemoet. Als 'n bloem in de meimaand, schoot hij weelderig op en beloofde schoone vruchten, toen kwam de dood en brak dezen stengel...en de bloem werd vertrapt op den grond.

Toch gedenken wij hoe vriendelijk en behulpzaam hij was, hoe hij zijne moeder bijstond in haar werk, hoe hij den troost

was van 'n reeds beproefde moeder. Daarom hopen wij, dat hij reeds gelukkiger is bij God dan hier op dit tranendal, dat hij nu reeds zijn afgestorvene vader heeft weergevonden in den hemel.

Vaartwel, mijn goede moeder en lieve zuster. Het is Gods wil dat ik u verlate, doch troost u, moet ik eene moeder op de aarde verlaten, ik vind een vader weder in den hemel.

H.Hart van Jezus, ik betrouw op U.  
300 d.afl

R. I. P.

.....

Een milde troost waren ons Uw blijken van kristelijke deelneming bij het afsterven van Hem die ons zoo dierbaar was.

Daarvoor danken wij U innig.

De familie DE SMET  
en VAN DE CATSYNE.