

In de vrees des Heren geleefd hebbende, is hij
in vrede gestorven.



TER ZALIGER GEDACHTENS

van Mijnheer

Livinus - Remi DE SMET

echtgenoot van Mevrouw Odile RIMBOUT,
geboren te Paulatem de 29 januari 1895 en
godvruchtig in de Heer ontslapen te
St.-Kornelis-Horebeke de 29 december 1957,
voorzien van de H.H. Sakramenten der
stervenden en de Pauselijke Zegen.
Lid van de Confrerie van de H. Cornelius en
van de H. Franciscus Xaverius.

De dood baart geen vrees voor hem die een
goed en deugdzaam leven heeft geleefd.

Als oprechte kristen beminde hij God en zijn
Kerk. - Standvastig en onwankelbaar in zijn Ge-
loof, was niets bekwaam hem van de getrouwe
oefening van de Godsdienst af te trekken.

Medelijdend en dienstvaardig jegens eenieder,
was hij van God en de mensen geacht en be-
mind.

Ziek geworden was hij een voorbeeld van
onderwerping aan Gods Heilige Wil.

Met een wonderbare kalmte, geloof en be-
trouwen zag hij de dood tegemoet, wel over-
tuigd dat zij voor hem de overgang was tot een
beter en onvergankelijk leven.

Beminde echtgenote, duurzame kinderen en
kleindochter, ik blijf U hierboven genegen en
verkleefd; eens zien wij elkander weer in de
onverstoorbare, eeuwige zaligheid. Hebt dank
om uw beste zorgen en genegenheid.

Geliefde Broeders, Zusters, Bloedverwanten en
Familieleden, vaartwel en gedenkt mij in uw
vurige gebeden.
Zoet Hart van Jezus, wees mijn zaligheid!



De families DE SMET, RIMBOUT en
VAN WITTENBERGHE,

zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van kristelijke deel-
neming en danken U.

Uitg. H. Bauters, St.-Kornelis-Horebeke