

De mens wikt, maar God beschikt.
En als wij soms eens denken,
't Geluk staat mij te wenken,
Dan is 't voorwaar niet altijd daar te vinden
Waar wij het verhoppen of menen na te lopen.
't Spreekwoord zal immer waarheid zijn,
Gods molen maalt langzaam, maar fijn.



TOT VROOM AANDENKEN

aan de Heer

Karel-Lodewijk DE SMET

weduwnaar van Mevrouw

Maria-Elisabeth HUYSMANS

geboren te Elst de 6 april 1895

en overleden te Oubraken de 14 augustus 1974,
tijdig bediend met de H. Sakramenten der zieken.

De Heilige Schrift herinnert ons aan onze vergankelijkheid. Doch de dood is voor de christen geen einde, maar een begin, de smartelijke doch voleindigende overgang naar het eeuwig zijn in God.

Zacht werd vader aan dit aardse leven onttrokken, onttrokken aan de liefde van zijn kinderen en familieleden.

Moedig en werkzaam stapte hij door het leven - ook de ziekte heeft hij met geduld gedragen.

Beminde kinderen, ik dank U voor uwe trouwe erkentelijkheid en liefdevolle zorgen - gedenkt mij in uw werkzaamheid en kristelijke plichten, opdat wij allen samen met elkaar mogen verenigd zijn.

Zo zult gij mij het best eren en zal ik in u voortleven.

Dierbare familieleden en allen die ras voorbijgaat om haastig naar uw taak terug te keren, wilt enkele minuten verliezen, u rustig bezinnen over uw leven en in geloof de vier Akten bidden.

Drukkerij Melckebeke Zottegem

Kinderen, kleinkinderen en familieleden
danken hartelijk voor uw blijken
van deelneming.