

Wij hebben hier geen blijvende woonplaats.



BIDDEND NEMEN WIJ AFSCHIED VAN
MEVROUW

Julienne DE SMET

weduwe van de Heer
Achiel DE KEYZER,

geboren te Oudenaarde op 2 augustus 1912 en
godvruchtig overleden in het H. Hart Ziekenhuis
te Oudenaarde op 21 juni 1986, gesterkt door de
HH. Sakramenten der Zieken.

Gelukkig, zalig, zegt de Heer, wier leven ge-
tekend is door schoonmenselijke en kristelijke
levenswaarden als goedheid, vriendschap, ge-
duld, werkzaamheid en godsvrucht. Door deze
gaven was het leven van Julienne gekenmerkt.
Eenvoudig, stil haar plicht doen, zonder veel
omhaal van woorden, het kleine wetend te
waarden, zo heeft zij onder ons geleefd. Zo
heeft zij het haar kinderen en kleinkinderen
voorgeleefd. Een paar jaren geleden reeds
begon de miserie van ziekte maar de laatste
maanden werden een langzame aftakeling van
al haar krachten. En toch bleef zij hopen en
vechten, steeds uitkijkend naar een beetje be-
terschap. De fijne verzorging, de dagelijkse
aanwezigheid van haar kinderen tijdens de
bezoeken, de attentie van elke bezoeker, het
waren steeds een stukje zelf op haar wonden.
Ze was er attentievol voor en vooral dankbaar.
Ze heeft een grote lijdensweg doorgemaakt
maar nooit zou ze echt klagen. Eenvoudige
mensen kunnen groot zijn in de dagelijkse
kleine dingen.

Beste kinderen, kleinkinderen en familie,
biddend nemen wij nu afscheid, dankend voor
alles wat u voor mij gedaan hebt. Gij weet
hoe wij voor elkaar geleefd hebben en ge-
werkt. Moge God u nu verder bijstaan en
helpen. Laat ons één blijven in gebed en ver-
eniging met de Heer.

Goede bureu en vrienden, dank voor uw
vriendschap. Ook van u verwacht ik een stil
gebed.

Blijf mij nabij, wanneer het avond is,
wanneer het licht vergaat in duisternis.
Wanneer geen mens mijn hulpeloosheid ziet,
bid ik tot U, o Heer, verlaat mij niet.

Namis : donderdag 17 juli 1986 te 19 u.

De Heer en Mevrouw Maurice en Yvonne
DE KEYZER - DERVAUX,
De Heer en Mevrouw Leon en Hilda
DE KEYZER - VAN STEENBRUGGE,

De Heer en Mevrouw Johan en Marleen
PAUWELS - DE KEYZER en kinderen,
De Heer en Mevrouw Ludo en Marleen
DE KEYZER - DECONINCK en kind,
De Heer en Mevrouw Noël en Marleen
DE KEYZER - MERLIER,
Mejuffrouw Linda DE KEYZER,

De families DE SMET - DE WAMBERSIE
en DE KEYZER - BROWAEYS,

danken voor de blijken van genegenheid
en deelneming.

Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde
Begr. D'Hondt, Dijkstr.-Lindestr., Oudenaarde