

Zalig zij die zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.



BID VOOR DE ZIEL
van

Juliette DE SMET

dochtertje van **Arthur en Anna VAN KEER**
geboren te Ste Maria-Oudenhove den 29 Juli 1935
en er godvruchtig overleden den 16 Maart 1947
versterkt door de laatste HH. Sacramenten

**Zij was lid van den Eucharistischen Kruistocht
en van St Agnes Congregatie**

Waarom, o Heer, is onze weg met doornen
bezaaid en ons leven vol bittere teleurstellingen?
Waarom werd ons gebed niet verhoord?

Aanschouwt het kruis! Jezus Christus gaat u
voor op den koninklijken weg die zeker ten
hemel leidt. Verheft uw hart tot God. Hij zal
u troosten in uw lijden, want Hij is de Voor-
zienigheid, de Redder, van allen die op Hem
vertrouwen stellen.

Wie de kleine Juliette kende, moest haar be-
minnen, ze was deugdzaam, lieflijk en goed.
Haar schoone ziel straalde uit haar reine oogen
en lag in volle openhartigheid uitgespreid op
haar vriendelijk gelaat.

Godvruchtig en eerbiedig als ze was voor
Jezus in zijn heilig Sacrament, putte zij in de
heilige Mis en in de heilige Communie de bron
van al hare goede hoedanigheden.

Veel heeft zij geleden in haar kortstondige
ziekte, maar als een engel van geduld en on-
derwerping. Met een blijmoedig hart bracht zij,
aan haar lieven Jezus het groote offer van haar
jeugdige leven en wenschte zij haar broerken
Marcel te vervoegen in den Hemel.

„Mijn Jezus, barmhartigheid” verzuchtte zij her-
haaldelijk op haar lijdensbed. Met den zoeten
naam van „Maria” op haar stervende lippen, gaf
ze stil en rustig haar schoone ziel aan den Heer
terug.

Teergeliefde Ouders en Broertje Jozef, ik had
U zoo innig lief. Dankbaar voor al uw opof-
feringen zal ik in den hemel voor U ten beste
spreken.

Bemide bloedverwanten en schoolgezellen, gij
waart mij zoo genegen. Troost u, eens zien wij
allen elkander weder in de eeuwige vreugde en
in een onvergankelijk geluk.

Bidt voor mij. Ik vergeet u niet.

H. Hart van Jezus, ontferm U onzer. (500 d. afl.)

Zoet Hart van Maria wees mijne zaligheid
(300 d. afl.)

Mijnheer en Mevrouw Arthur DE SMET-VAN
KEER

De Familie DE SMET
De Familie VAN KEER

danken U voor de gebeden en uw
deelneming in den rouw, bij het af-
sterven van

Juliette DE SMET

Dr. „De Beiaard” Uitg. Eeckhout Ste M.-Oudenh.