

Wees ook steeds bereid, want de dood komt op een ogenblik dat gij haar niet te verwachten zijt.



**BID VOOR DE ZIEL VAN  
MIJNHEER**

**JULES - ALBERT DE SMET**

echtgenoot van Mevrouw

**ALICE TROSSCHAERT**

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 7 augustus 1915 en overleden te Zottegem op 21 oktober 1966, voorzien van het H. Oliesel en de Pauselijke zegen.

**Oudstrijder 1940-1945**

Wat is toch het leven van de mens ? . . . Is het niet gelijk het leven van een reiziger, dat men kan samenvatten in twee woorden : toekomen, heengaan. De weinige stonden rust die men hier geniet, vliegen soms zo ras voorbij en zijn zo menigmaal niets anders dan : een lachje op de toekomst, een zucht over het verleden !

De duurzame overledene, die ons zo onverwachts werd ontrukkt, was een goede echtgenoot en bezorgde vader, die leefde voor het geluk en het wezijn van zijn huisgezin, en die als een goede kristen bekend stond niet alleenlijk in de kerk maar ook buiten de kerk ; dit is de beste troost die men in het graf medeneemt.

Beminde Echtgenote, onverwachts maar toch niet onvoorbereid heeft de Heer mij tot Hem teruggeroepen, richt uw blikken ten hemel en bid vol vertrouwen tot God : Hij zal U troosten en versterken.

Dierbare Kinderen, bewaart mijn aandenken steeds in uw hart en vergeet mij niet in uw dagelijkse gebeden en in de zondagmis ; blijft altijd moeders troost en vreugde.

Geliefde bloedverwanten, familieleden en vrienden, gedenkt mij ook steeds in een goed gebed. Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust !



De families DE SMET, TROSSCHAERT, VAN  
HOECKE en VAN CAUWENBERGE,  
Zeer ontroerd door Uw blijken van  
deelneming, bedanken U hartelijk en  
oprecht.

---

J. Beekhout, St.-Maria-Oudenhove