

*In deze dagen van zon en regen
en wisselvallig weer, doe ons inzien
dat wij door vreugde en verdriet
mens moeten worden.*



Dit weze een vroom aandenken aan
De Heer

Joseph Hubert DE SMET

Echtgenoot van Mevrouw
Roberte Ghislaine VAN SCHOORS

O.C.M.W. Mandataris.

Bestuurslid C.V.P. Goeferdinge - Zarlardinge.

Lid van K.W.B. en Kristelijke Bond der Gepensioneerden.

Ridder in de Kroonorde.

Burgerlijk Kruis 1e klas.

Syndicaal ereteken 2e klas van het A.C.V.

Hij werd geboren te Goeferdinge op 4 augustus
1929 en is godvruchtig overleden te Overboelare op
29 maart 1994,
gesterkt door het H. Oliesel in extremis.

De families: DE SMET - VAN SCHOORS
HITCHINSON - DE SMEDT

danken U voor Uw gebed en Uw troostende blijken
van medeleven in hun rouw.

Onze vriend Joseph was een sociaal bewogen en gediens-
tig man. Radicaal rechtvaardig in zijn ideaal van politiek als
dienst aan mensen die weerloos en verstoten zijn. Eén en al
gegeven voor een solidaire samenleving was hij een mens om
van te houden. Bewogen mensen zijn meestal heel kwetsbaar.
Gelukkig was er de natuur met haar schoonheid en immense
stille als een bron van rust en verkwikking. En God!? Ja God
als een bescheiden en trouwe aanwezige in ons - die weet van
zijn geliefde Zoon - dat de weg van het gegeven zijn er één is
van vallen en opstaan, en smeken: "Laat deze kelk aan mij
voorbijgaan."

Met Huub Oosterhuis mag Joseph zeggen:

*Wat ik gewild heb
wat ik gedaan heb
wat mij gedaan werd
wat ik misdaan heb*

*wat ongezegd bleef
wat onverzoend bleef
wat niet gekend werd
wat ongebruikt bleef*

*al het beschamende:
neem het van mij.
En dat ik dit was
en geen ander-*

*dit overschot van
stof van de aarde:
dit was mijn liefde.
Hier ben ik.*

Uitg. Henri Tournel - Schoolstraat, 48 Goeferdinge - Tel. 054/41.13.92
Begraferissen Drukkerij * Willy Collier - De Taeye
Karkoolstraat, 2 - 9500 Moerbeke Tel. 054/41.35.00

