

Rijke ervaring is de kroon der bejaarden,
maar hun roem is de vrees des Heren.

TOT VROOM AANDENKEN AAN DE ZIEL
VAN DE HEER

Joseph, Alfons, Dominicus DE SMET

weduwnaar van Mevrouw
Maria-Alice Van Waeyenberge

geboren te Nederbrakel op 3 april 1881 en
overleden op 23 augustus 1972, gesterkt door
de HH. Sakramenten.

Ere-Gemeentesekretaris van St.-Martens-Lierde



Om uw gebed en simpatiek meevoelen in
onze rouw, danken U van harte :

De families De Smet, Van Waeyenberge,
Van Elsuwé, Van Den Bossche
en Juffrouw Sylvie Viville.

Druk. De Vos, St.-Martens-Lierde

De Herfst blaast op den horen
En 't wierookt in het hout;
de vruchten gloren.

De stilten weven gobelijnen
van gouddraad over 't woud,
met reeen, die verbaasd verschijnen
uit varens en frambozenhout,
en sierlijk weer verdwijnen...

De schoonheid droomt van boom tot boom;
doch alle schoonheid zal verdwijnen,
want alle schoonheid is slechts een droom,
maar Gij zijt d' EEUWIGHEID!

Heb dank dat Gij mijn weemoed wijdt
en zegen ook zijn vruchten.

Nu komt de wintertijd.

Ik hoor U door mijn hart en door de rieten
zuchten :

Ik ben bereid.

(Fel. Timmermans).

Met deze volksverbonden dichter bleef de
dierbare afgestorvene in zijn gedachten voort-
leven in de stille en mooie omgeving van het
Dorp, waar hij het wel en het wee heeft ge-
deeld ... in het beroep dat zoveel kansen biedt
om met iedereen op de meest vertrouwde ma-
nier om te gaan.

Bij ieder afsterven beseffen wij hoe klein en
machteloos wij zijn; hoe vlug het leven voorbij-
gaat. Maar op zulke ogenblikken moeten wij
ook vol vertrouwen opkijken naar God. Hem
vertrouwen wij deze duurzame overledene toe,
in gebed verenigd met zijn kinderen en gans
de familie.

Ten Paradijze geleiden hem de engelen...