

Op uw goddelijke barmhartigheid, o Heer, heb
ik mijn hoop gesteld. (Psalm 12)



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

Jan-Baptist DESMET

geboren te Nederbrakel de 11 oktober 1880 en
godvruchtig overleden in de kliniek te Opbrakel
de 24 augustus 1960
na het H. Oliesel te hebben ontvangen.

Zelfs de sterke moet buigen voor de
dood; en al telt hij veel levensdagen,
eens is het door God gesteld aantal be-
reikt.

Gelukkig diegene dan, - die steeds
geleefd heeft met een vurig geloof, -
die gebouwd heeft op een vaste hoop, -
die er naar gestreefd heeft om in de
liefde Gods bevestigd te blijven. Want
dat is het voornaamste in een mensen-
leven.

Niet het nastreven van aardse goede-
ren is het doel van de mens, maar wel
deze aardse goederen in te schakelen
in zijn leven om zo zijn zieleheil voor
te bereiden.

Duurbare familieleden, plots en on-
verwacht werd ik geroepen tot de Heer,
bij wie ik rekenschap zal moeten ge-
ven over mijn levensloop. Ik vraag U
dat gij voor mijn zielerust zoudt bidden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
(300 d. afl.)



De families DESMET, HALANS en
VAN DAELE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw
blijken van kristelijke deelne-
ming en danken U.**