

In de Schaduw van het Heilig Kruls wil ik rusten
en hopen, (H. Ambr.)



BID VOOR DE ZIEL

van Mejuffer

IRMA DE SMET

dochter van wijlen

PetrusMelanieVANDERSTICHELEN

geboren te St. Maria-Oudenhove de
16 November 1889 en overleden te Nederbrakel
de 18 Februari 1954.



Bij dit onverwacht afsterven denken we allen terug aan de waarschuwende woorden van onze Goddelijke Meester: "Weest steeds bereid, want gij kent noch dag, noch uur... en ik zal komen als de dief in de nacht..." Gelukkig dan en zalig is de mens die voortdurend de Eeuwigheid voor ogen heeft en zich iedere dag goed voorbereidt om zalig te sterven, want wie de Heer vreest moet de dood niet vrezen; deze is immers maar een overgang tot een beter leven.

De dierbare overledene was een brave en godvrezende vrouw, die nauwgezet haar kristelijke plichten volbracht, gedienschtig en minzaam was voor de evennaaste.

Dierbare Broeder en Zuster, vaart allen wel en tot weerziens bij O. L. Heer. Wij hebben mal-kander steeds geholpen en bemind hier op aarde, verlaat mij nu niet maar bid veel voor mij.

Barmhartige Jezus, geef haar de Eeuwige Rust.

De 4 akten a. u. b.



De Familiën DE SMET-VAN DER
STICHELEN;

Bedanken U om uwe deel-
neming in de rouw en om
uwe godvruchtige gebeden,

Nederbrakel Druk. We O. Surdiacourt.