

Zalig zij die aangetroffen worden in Uw Wil, want de tweede dood zal hen geen kwaad doen. (Zonnelied van Sint-Franciscus)



Zacht en schoon zoals zij geleefd heeft ging onverwacht van ons heen

## Zuster HENRIETTE

(Bertha Maria Anna DE SMET)

van de Zusters van Sint Franciscus  
te Oprakel.

Zij werd geboren te Kruishoutem 22-10-1896  
Aan de Heer toegewijd door de  
Kloostergeloften 15-8-1918  
en geroepen tot de eeuwige vreugde bij de  
Heer, gesterkt door de sacramenten van de  
zieken en de stervenden te Brakel-Oprakel  
17-11-1973.

Een uitzonderlijk goed mens is uit ons midden weggegaan en teruggekeerd naar God, de ziel van haar bestaan.

Zuster Henriette was als de verpersoonlijking van menselijke goedheid. Haar onverwacht en plotseling verdwijnen wordt zo diep en pijnlijk aan gevoeld, vooral door haar oudere en zieke medezusters bij wie zij gewoonlijk tweemaal per dag een bezoekje bracht : het schijnt ongelooflijk dat zij uit hun midden is verdwenen. Iemand typeerde Zuster Henriette als deze die in niets of niemand kwaad zag en die ook geen kwaad kende. Voor haar waren alle mensen goed : 't waren al brave mensen, zelfs nog deze die haar bij de « bevrijding » in Congo bijna hadden doodgemarteld. Wanneer over iemand iets werd gezegd dat minder goed was reageerde zij niet ; aan kwaadsprekerij of verdachtmaking deed ze nooit mee. Zij scheen doordrongen van het woord van de heilige

Jacobus : « Zo iemand in het spreken niet struikelt, dan is hij een volmaakt mens ».  
(1 Jac. 3, 2)

In de kloostergemeenschap was zij voor al haar medezusters heel en al vriendelijkheid. Voor de bezoekers van het Klooster was zij de vriendelijke en gediensige portierster. Nooit kwam voor haar iemand ongelegen ; zij aanvaardde iedereen met de glimlach en zij kon zeker niemand wegsturen. Voorliefde had zij voor kinderen en zij ontving liefst ouders met kleine kinderen. Wellicht was het voor haar telkens een blijde herinnering aan de schoonste jaren van haar leven toen de ouders hun kleintjes bij haar brachten om hen, naar het voorbeeld van de Heer, onderricht te geven en hen te begeleiden.

In alles bleef zij eenvoudig en bescheiden. Nooit heeft zij veel tijd besteed om over werken te praten, ze deed het. Nooit heeft zij veel voor haar zelf opgeëist, ze gaf. Nooit heeft zij geklaagd, ze verdroeg.

Wij haar medezusters, haar zusters en familie zullen bidden tot God, onze Heer, opdat Hij Zuster Henriette mag toelachen in zijn schone en vreugdevolle oneindigheid.

De families DE SMET-DE CLERCK,  
De Algemene Overste en de Zusters van  
Sint Franciscus van Oprakel,  
danken U voor uw gebed en medeleven.

Uitg. S. Gijselinck, Oprakel