

†

Dankbaar aandenken aan
De Heer

Hector, Joseph DE SMET

weduwnaar van
Mevrouw Euphrasie Roelandt,

geboren te Michelbeke op 29 november 1906
en overleden te Brakel op 26 december 1988,
voorzien van de HH. Sakramenten
«in extremis».

—

De families

De Smet, Roelandt,
De Temmerman, D'Haeyer,

danken U voor de blijken van deelneming.

Namis : vrijdag 20 januari 1989 om 19.30 u.

In de stilte van het kerstgebeuren, waar gods menslievendheid de aarde raakt, waar mensen meer dan gewoonlijk ontvankelijk zijn voor de boodschap van vrede, is onze overledene na een lange ziekte in stilte en toch onverwachts uit ons midden heengegaan.

Na een leven van arbeid en zorgen, van pijn en verdriet, van vreugde en geluk, mag hij nu eeuwig dicht bij de Heer aanwezig zijn.

Zo leggen wij zijn leven in uw handen God : Gij kent de mens het best, zijn goede wil en zijn toewijding, en Gij bemint de mens tot het uiterste. We vragen U : «Wees hem barmhartig en moge hij nu het eeuwige geluk vinden». Moge ons verder leven gedragen worden door de herinnering aan de liefde van onze vader.

Lieve kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Ik heb van u allen veel begrip en goedheid ondervonden. Wat kan ik anders dan u dank te zeggen en de wens uit te spreken dat u in uw liefde verbonden blijft.

Beste familie en vrienden, ik ben u zeer dankbaar voor uw trouwe vriendschap en uw gebeden. Blijf mij indachtig.

Rouwleiding A. Marroyen, Brakel
Drukk. Devleeschouwer en zonen, Brakel