

Ik mag er niet aan denken
dat uw gesappig woord
noch uw gevatte wenken
nooit meer worden gehoord.



Met veel geloof en dankbaarheid
gedenken wij mevrouw

GILBERTE DE SMET

echtgenote van de heer
Fernand Vannieuwenhove

geboren te Everbeek op 28 september 1927
en godvruchtig overleden in UZ Gasthuis-
berg te Leuven op 10 januari 1988, gesterkt
door het H. Sacrament der Zieken.

De families

De Smet, Vannieuwenhove,
Hans en Morre

danken U oprecht voor de blijken
van genegenheid en deelneming in
hun rouw en voor uw vroom gebed.

Een goed en plichtbewust mens is helaas
te vroeg van ons heengegaan; wij wilden
haar behouden, maar ze is ons als uit de
handen genomen. Wij zorgden zo voor haar,
een stuk van ons eigen leven is ze steeds
geweest. Daarvan afscheid nemen valt zo
zwaar.

Maar boven alle pijn, verheft zich een groot
gevoel van dankbaarheid.

Heer God,

wij zeggen U dank om zo'n teergeliefde
echtgenote en moeder: met haar goedheid
en vastberadenheid wilde zij ons helpen en
raadgeven, ons volgen en meelevens in goede
en kwade dagen.

Zij heeft gewerkt en gezorgd voor haar ge-
zin, haar familie en alles wat haar ter
harte ging. Zij bezorgde hen een stevige
warme thuis. Zij had een diep en sterk
geloof: in alle momenten van strijd en
droefheid kon ze op God vertrouwen, in
vele vreugden God dankzeggen en geloven
dat zijn voorzienigheid alles leidt in ons
leven. De Heer was haar voedsel om te
leven en bidden was haar kracht en be-
scherming.

Moge zij nu verder bidden en over haar
geliefden waken en bij U smeken om troost
en sterkte in de beproeving.

Mijn dierbare Fernand en kinderen, van u
hield ik zoveel. Weest moedig en steeds
dankbaar om wat God u gaf.

Mijn familie, burens en vrienden, dank voor
alle vriendschap. Want ik was zo graag in
uw midden.

O.L.Vr. van de Oudenberg, bid voor ons.