

Treed binnen in de vreugde van uw Heer.



BID VOOR DE ZIEL
VAN MEVROUW

Germaine, Maria, Camilla DE SMET,

echtgenote van de Heer

Aloïs DE CORTE,

geboren te Scheldewindeke, de 7 mei 1901

en overleden te Aalst, de 9 oktober 1966,

voorzien van de H.H. Sakramenten in extremis.

LID VAN DE BOND VAN HET H. HART.

Het leven van onze duurzame overledene was in werk, gebed en lijden steeds naar God gericht. Met grenzeloze toewijding heeft ze gewerkt en gezorgd voor haar gezin, zoals enkel een edele kristene moeder het kan. Zij hield van het huiselijk geluk, en daarvoor was haar niets te veel of te zwaar als het maar kon bijdragen tot het geluk van hen die ze zozeer beminde. Geen last kon haar opgewekt hart terneerdrukken, omdat haar vertrouwen onwankelbaar op Gods hulp gevestigd was. In haar omgang was ze eenvoudig doch hartelijk, meevoelend in het wel en wee van anderen.

Wij danken U, Heer, voor de gave van onze moeder. Wij danken U voor de jaren, die Gij ze ons liet houden. Wij aanvaarden deze scheiding en geloven dat ze door U zal beloond worden.

Duurbare Echtgenoot, samen droegen wij jarenlang vreugde en leed, heb dank voor uw liefde en voortdurende zorg. Aanvaard nu moedig dit zware kruis dat Onze Lieve Heer u te dragen geeft. Bij Hem, samen

met onze drie kindjes, die Hij als engeltjes bij Zich heeft opgenomen, bidden wij dat Hij u sterke en steune.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, gij weet hoezeer ik van u gehouden heb en de genegenheid die ik van u mocht ondervinden was mijn vreugde en mijn troost. Ik dank er u om; gedenkt mij in uw gebeden.

Geliefde familieleden, wilt mij in uw godsvrucht indachtig zijn.

O.L.Vrouw van Altijdurende Bijstand, bid voor ons.

Drukkerij Lourdault, Oosterzele - Tel. (09) 70.56.19

Heer Aloïs DE CORTE :

Heer en Mevrouw Herman DE CORTE-
PEUTEVINCK en kinderen ;

De familie DE SMET ;
De familie DE CORTE ;
De familie VAN TOMME ;
De familie DE SMET,

gevoelig voor Uw blijk van deelneming in hun rouw, betuigen U hun innige dank.