



U die haar gekend hebt,
U die van haar gehouden hebt,
bewaar in uw gebed en uw hart
de herinnering aan

MEVROUW

GERMAINE DE SMET

weduwe van de Heer
ALBERT NOTREDAME

Geboren te Nederbrakel op 9 september 1915
en godvruchtig overleden in Home Neerhof
te Elst op 9 oktober 1998,
gesterkt door het sacrament van de ziekenzalving

**De families DE SMET, CABO,
NOTREDAME en DE BEER,**

danken U om uw gebed en uw medeleven.

Een goede vrouw is van ons heengegaan.
Germaine was altijd dankbaar voor het leven
en voor de goedheid van de mensen.
Steeds was ze zelf bekommerd
om lief en leed van familie en vrienden.
Haar huis was een open thuis :
iedereen was er welkom.
Doorheen haar eenvoudige goedheid
straalde zij op haar manier
licht uit voor haar omgeving.
Moge het eeuwige Licht
nu haar deel worden !

Heer,
herinner U haar naam
die Gij geschreven hebt
in de palm van uw hand.
Wij bidden U :
dat er niets van dit mensenleven
verloren zou gaan
maar dat het nu ten volle mag openbloeien
in de glans van uw eeuwig Licht.
Neem Germaine op in de hemelse vrede.
Amen.