

De Heer is mijn licht en mijn leidzman,  
wie zou ik vrezen ;  
De Heer is de schuts van mijn leven,  
voor wie zou ik bang zijn ?



Bid voor de ziel van **DE HEER**

## **Georges, Nicolaas, Ivo DE SMET**

echtgenoot van mevrouw **MARIA HOLDERBEKE**

geboren te Sint-Antelinks op 5 december 1918  
en godvruchtig overleden te Zottegem in de  
kliniek Dr Goffaerts op 30 mei 1984,  
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Gepensioneerde van de N.M.B.S.

Oudstrijder 1940-45

Onze dierbare is van ons heengegaan op de vooravond van Ons Heer Hemelvaart. Op deze dag gedenken wij hoe Kristus Jezus in zijn sterfelijk lichaam triomfantelijk opgevaren is ten hemel, als eerste onder de mensen. Daar deelt Hij met zijn Vader alle glorie en macht. Voor ons mensen is het dus ook een dag van triomf, want wij zijn met Kristus verzezen, geroepen om in dit aardse leven als vernieuwde mensen te leven, verzezen tot het goddelijk leven in het doopsel, om eens te delen aan Jezus verheerlijking voor eeuwig in de hemel.

Deze verheerlijking heeft Jezus gekend na de weg gegaan te zijn van lijden en sterven. Ook Georges heeft talrijke jaren het kruis moeten dragen van last en pijn in een wankelende gezondheid. Toch bleef hij nog meer bezorgd voor zijn vrouw als voor zichzelf. Wellicht omdat hij gans zijn leven zo goed gezorgd had voor zijn gezin.

Wij zullen aan hem een herinnering bewaren van een eenvoudig en eerlijk man, steeds behulpzaam voor wie hem aansprak. Onze grote troost is dan dat niets van wat edel en liefdevol is in een mensenleven verloren gaat. In dit geloof vertrouwen wij hem toe in Gods handen.

Goede echtgenote, beste kinderen, kleinkinderen en dierbare zuster, dank voor al de zorgen en de genegenheid die ik onvermoeid van u mocht ontvangen. Blijft zo ook met elkaar verbonden.

Beste familieleden en vrienden gedenk mij in uw gebed.

Dat hij door Gods barmhartigheid in vrede moge rusten !



De families : **DE SMET, HOLDERBEKE, DE SMET**  
en **DE RIDDER**

zijn U erkentelijk voor de bliken van  
kristelijke deelneming en **DANKEN U**.

---

Druk. W. Leenaert - Erwetegem - ☎ 60 38 58