



*Ik mis u waar ik henenvaar  
of waar ik henenkeer  
De morgenstond of dagen rond  
en de avonden nog meer.  
Wanneer alleen ik tranen ween  
't zij droevig, het zij blij.  
Ik mis u, o ik mis u zo  
ik mis u nevens mij.  
(G.G.)*

Dankbaar gedenken wij

De Heer

## **Gaston Emiel Achiel DE SMET**

echtgenoot van Mevrouw

**Martha TAILDEMAN**

Geboren te St.-Goriks-Oudenhove op 1 maart 1921  
en godvruchtig overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth  
te Zottegem op 26 augustus 1996, begeleid door de  
gebeden uit de dodenliturgie van de H. kerk.

Oudstrijder 1940-1945

Lid van de Gepensioneerdenbond.

*De families DE SMET, TAILDEMAN, DEMETS en  
VAN DEN BORRE danken u voor de blijken van  
deelneming.*

Gaston ... Er zijn mensen, die je met naam en toenaam en allerlei andere kwalificaties dient te noemen, wil je, dat de anderen snappen over wie je het hebben wil. Voor deze dierbare overledene volstond zijn voornaam simpelweg en zonder meer. In zijn eigen kleine wereld wist iedereen dan spontaan, dat je het had over die eenvoudige man, die welgezind door het leven ging, iedereen een goed hart toedragend en steeds bereid tot een vriendelijk gesprek over de simpele dingen van elke dag. Die vriendelijkheid was echt een wezentrek, niet wat lege vrijblijvende mimiek, maar de drijfveer van wat hem boven alles kenschetste : zijn nooit aflatende en zelfvergeten gedienstigheid.

Zijn echtgenote, zijn kinderen en kleinkinderen, zijn burens en werkmakers en zovele anderen hebben dit steeds met vreugde mogen ervaren. Wie denkt hierbij bv. niet aan wat hij was en deed voor zijn bijna blinde vriend Oscar ? Hoe hij diens leidsman was in weer en wind; hem elke week de kerk binnenloodste en hem aan zijn arm een paar café's binnenbracht, om zo wat licht te brengen in de triestigheid van zijn donkere dagen. Het was een geaardheid, die hem sierde en die zelfs bleek uit zijn omgang met zijn dieren, die hij koesterde met die zorgzame aandacht voor alles wat leeft en beweegt in de natuur, die eigen is aan de eenvoudigen van hart.

De liefde, die naar het woord van de Heer het kenmerk is van een christenmens heeft de dierbare overledene zo in praktijk gebracht in de eenvoudige alledaagse bejegening van de mensen rondom hem. Dat hij daartoe sterkte putte uit een diep geloof en godsvertrouwen, liet hij niet blijken, maar het was niettemin een feit. De Heer zal er hem om belonen. Wij zeggen intussen : «Tot weerziens, Gaston, wij bidden voor u, bid gij ook voor ons».

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U !

---

Rouwd. & Drukw. B.V.B.A RAOUL, Brusselsestraat 70, Brakel,  
Tel. 055 . 42 24 49

