

*Afscheid nemen  
is met dankbare handen  
weemoedig meedragen  
al wat waard is  
om niet te vergeten.  
W. Bruyninckx*



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

***Frans Germain DE SMET***

**echtgenoot van Mevrouw  
Anne-Marie BOURDEAUD'HUI**

geboren te Zegelsem op 17 juli 1932  
en godvruchtig overleden  
te Ronse op 13 augustus 1997,  
gesterkt door het sacrament  
van de ziekenzalving.

*Lid van KBG - Zegelsem*

Anne-Marie Bourdeaud'huy,  
Marc en Marleen, Frederick en Grietje,  
danken u voor uw gebed en medeleven.

Het is te vroeg, je heengaan. Al lange tijd was je ziek maar het afscheid doet pijn. Wij hebben met u geleden, gebeden en gestreden. Onnoemelijk was uw lijden de laatste maanden van uw leven. Een dankbare glimlach gaf ons de moed elke dag opnieuw bij u te zijn.

Je hebt je hele leven steeds hard gewerkt en gezorgd voor het geluk van uw gezin. We keken uit naar de dag van uw brugpensioen. Helaas, plots werd je ziek en alle plannen die we samen gemaakt hadden vielen plots weg.

Je hield van de natuur, je tuin was het plekje waar je tot rust kon komen.

Alleen thuis bij je vrouw, je kinderen en kleinkinderen was je echt gelukkig.

Je was echt gelovig en samen hebben wij tot Onze-Lieve-Vrouw gebeden om uw genezing. Helaas, het mocht niet baten.

In je eenvoud was uw leven groot.  
Een tuil van werken, zorg, gebeden.  
Draag je vandaag ten hemel mee.

Nu rusten je handen in eeuwige vrede.  
Nu zwijgen je zorgen; 't werk; 't verdriet.  
Alles wat je op aard hebt geleden,  
wordt helder en hemels een zilveren lied.

Heer, wij danken U voor al het goede dat Gij en vader ons gegeven hebt.