

Heer, blijf bij mij wanneer het avond is,
wanneer het licht vergaat in duisternis.
Laat dan uw Licht mij voorgaan in de nacht
en zeg tot mij dat Gij mij thuis verwacht.



Wij begeleiden in gelovig gebed
tot eeuwig geluk bij de Vader

MEVROUW

FLORIDE DE SMET

weduwe van

Jozef VAN DAMME en Edmond CLIPPELEYR.

Geboren te St.-Maria-Lierde op 23 november 1902
en vroom overleden in de kliniek „De Pelikaan”
te Temse op 21 december 1988.

Gesterkt door de heilige sakramenten
en de apostolische zegen.

Lid van de K.A.V.

Laten we bidden voor mémé, die wij als kleine kinderen leerden kennen en waarderen als een werkzame vrouw. Altijd was ze bezig, altijd was er wel iets te doen... en ze kon koken als de beste. — Stilaan moest ze zich rustiger houden voor haar gezondheid, en sinds haar Monneke heenging nam ze de tijd om uit te rusten van haar zware levenswerk. — Ze glimlachte zo bij telkens wanneer we boven in haar appartementje binnenkwamen.

Na enkele maanden in Temse is ze heengegaan, een maand nadat we haar verjaardag vierden.

Laat ons bidden :

Voor Jozef, haar echtgenoot, die goede vader die zo vlug van haar heenging.

Voor Monneke, met wie ze in de Ambachtstraat hard werkte in de ijzerwinkel.

Sterk als ze was, verdroeg mémé hun beider heengaan. — Wij vertrouwen erop dat ze samen bij U verenigd worden, Heer.

Laat ons bidden :

Voor haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen, voor hen die haar verzorgden en voor alle mensen die met haar begaan waren.

Dat wij haar nooit vergeten, indachtig dat het gebed het meest echte contact blijft met de geliefden die van ons heengingen. Wij weten dat haar dood het begin is van een nieuw leven.

Haar kinderen, klein-, achterkleinkinderen en de families DE SMET, VAN DAMME, ROELS, CLIPPELEYR en STUER

danken U voor uw bliken van
deelneming en voor uw gebed.

Begr. Mevr. Van Gheem, Kruibeke - Tel. 774.24.33