



DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

Elodie DE SMET

echtgenote van de Heer Frans NEIRINCKX

geboren te Ophasselst op 31 juli 1929
en overleden in het A.Z.Sint-Elisabeth
te Zottegem op 15 november 1997,
gesterkt door het sacrament
van de ziekenzalving.

De families :

DE SMET - NEIRINCKX
VAN SNICK - DE COOMAN
danken U oprecht voor de blijken van
medeleven en gebed.

Namis op zaterdag 14 februari 1998 om 19 uur
in de parochiekerk te Idegem.

Alle leven op aarde wordt overschaduwd
door het besef dat het breekbaar is en eindigt.
Een moeder gaat, maar vergaat niet.
Alleen de buitenkant verteert de aarde.
Haar gezicht is er nog.
Het huis vol herinneringen,
de ogen die ons aankeken,
de woorden die zij sprak,
het lijden dat zij heeft gekend.

Diep is de pijn die wij voelen
bij dit al te vroege afscheid.
Wij rouwen om wie wij missen.
Maar onze pijn en rouw zijn gehuld
in een gevoel van mateloze dankbaarheid
om wat gij voor ons betekent,
om de liefde die wij bij u mochten ervaren
en om het leven dat we samen mochten delen.

Beminde echtgenoot, lieve kinderen en klein-
kinderen, samen hebben we gelukkige jaren
doorgebracht.
Dank om uw trouwe liefde, in goede en kwade
dagen.
Beste familie en vrienden,
heb dank om uw zorgen en genegenheid.

Rouwl. Fun. & Drukw. B.V.B.A. RAOUL, Brakel.