

Wie de Heer vreest, zal in zijn laatste uur gezegend worden.



BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

ELISA, IRMA DE SMET,

weduwe van Mijnheer
CONSTANT DE ROO,

geboren te Oosterzele, op 6 december 1887
en godvruchtig overleden te Zottegem,
de 16 oktober 1962.

voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.

"Kom trouwe dienares, treed binnen in de vreugde van Uw Heer".

Mogen we niet met een kristelijk vertrouwen aannemen dat onze dierbare overledene met deze zalige groet, door de Goddelijke Meester in het eeuwig geluk werd binnengeleid.

Als voorbeeldige christene vrouw waakte ze over haar gezin met tedere bezorgdheid. Werkzaam, eenvoudig en deugdzaam als ze was, verachtte zij de ijdele glorie van deze wereld.

Wij bewonderen in haar dit oprecht geloof, dat liefdevolle betrouwen op God, die kinderlijke gelatenheid aan de H. Wil van de Heer.

Heer, Gij hebt ons deze moeder gegeven tot onze troost, Gij eist ze van ons terug; wij onderwerpen ons zonder tegenspraak, doch het hart doorgriefd van smart

Duurbare kinderen en kleinkinderen, veel zorgen en liefde heb ik U gegeven en ik ben U de wegen voorgegaan, die ge als christene mensen moet bewandelen, volgt ze getrouw. Ik blijf over U waken van uit de hemel van waaruit ik U mijn liefde en zorgen zal blijven geven. Bidt voor mij.

Mijn Jezus barmhartigheid!

Drukkerij Lourdault' Oosterzele. - Tel. 70.56.19

Mijnheer en Mevrouw André DE ROO-AELTERMAN en kinderen :

De Familie DE SMET ;
De Familie DE ROO ;
De Familie GILLIS ;
De Familie DE MULDER.

gevoelig voor Uw blijf van deelneming in hun rouw betuigen U hun innige dank.