



Dankbare herinnering aan

MEVROUW

**Denise DE SMET**

weduwe van de Heer  
**Frans DE SMET**

geboren te Oprakel op 15 maart 1933  
en godvruchtig overleden te Ronse  
op 4 maart 2007, gesterkt door de  
laatste H. Sacramenten.

*Lid van OKRA.*

---

Zwijgzaam, stil en zonder vragen  
wilde zij haar ziekte dragen.

Zij vocht met al haar levenskracht  
voor elke nieuwe dag en nacht.

Zo is zij langzaam, moegestreden uit ons  
midden weggeleden en na een  
dappere maar ongelijke strijd  
uit haar lijden nu bevrijd.

Joseph (†) DE SMET-  
VAN SCHOORS Roberte,  
kinderen en kleinkinderen,  
Omer (†) CAPIAU-DE SMET Maria,  
André VAN CAUWENBERGE-  
DE SMET Palmyre,  
kinderen en kleinkinderen,  
*haar schoonbroer, schoonzussen,  
neven en nichten;*

De families DE SMET-DE SPRINGER en  
DE SMET-HITCHINSON

**danken U voor de blikken van medeleven.**

---

Uitvaartverzorging Devos. Ronse.