

Zalig degenen die in de Heer sterven, (Apoc)



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**CYRIEL DE SMET**

echtgenoot van Mevrouw

**MARIE-THERESIA HAESBROECK**

geboren te Nederbrakel de 24 december 1882, en  
godvruchtig overleden te Gent de 14 december 1956.  
versterkt door de H,H Sacramenten der stervenden,



De dierbare overledene was een van die kristenen die, in allen eenvoud maar ook in alle oprechtheid, zonder menselijk opzicht, O.L. Heer gediend heeft en een vrouwe zoon was van onze Moeder de H. Kerk.

Als echtgenoot en huisvader had hij alles over voor zijn dierbaar gezin dat hij opbracht in eer en deugd. Geen wonder dat nu die kinderen treuren om het heengaan van hun grootste weldoener en zij hun leven lang zijn dierbaar aandenken trouw in hun hart zullen bewaren.

Mijn dierbare Echtgenote, Kinderen en Kleinkinderen, ik dank U van harte om al de liefde waarmede gij mij bejegend heb, Dat God er U om belone, Vaart allen wel en blijft allen braaf, deugdzaam en kristelijk. Bidt voor mij. Tot weerziens bij O. L. Heer,

Goedertieren Jezus, geef haar de eeuwige rust.

De 4 akten a. u. b.



Zeer getroffen door blikken van christelijk medevoelen, danken U oprecht.

De familiën DE SMET, HAESBROECK.

---

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt