

"Ik ben de verrijzenis en het leven" (Evang.)



TOT VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Cyriel DE SMET

echtgenoot van Mevrouw
Marie DE WOLF,

geboren te Michelbeke op 18 mei 1897 en god-
vruchtig overleden te Nederbrakel op 15 maart
1971, voorzien van de HH. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

Opgeëiste in de oorlog 1914-1918.

Van een zuiver gewicht was, zonder twijfel,
deze toegewijde vader, deze rechtgeaarde man,
bescheiden onder de bescheidenen, die alleen
op het oog had: het welzijn van zijn gezin.
Hij had een ziel van nature uit christelijk, een
ziel die zich zelf vergat. Zelfs als hij hulp no-
dig had, hield hij zijn smart voor zich zelf om
anderen niet te beproeven.

Met zijn vrouw vormde hij een huwelijksleven,
dat een toonbeeld was voor vele andere. Zelf
vele jaren ziek, was hij toch vol kommer voor
zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.

Zijn sterven was een bevrijding uit een lang-
durig lijden dat hem zuiverde en veredelde.
"Mijn Vader zuivert elke rank die vrucht draagt,
opdat zij nog meer vrucht mag dragen"

(Jo 15,2)

Wil daarom, Lieve Heer, Uw dienaar, die nooit
zichzelf heeft gediend, binnenleiden in het Rijk
van Uw eeuwig Licht, wil die ziel die nooit
zichzelf heeft gezocht, nu met Uw eeuwige vre-
de vervullen.

De families DE SMET, PERSOONS, DE WOLF
en MALAISE,

**zijn zeer erkentelijk voor de bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. J. De Vleeschouwer, Brakel.