

In vrede, in de vrede des Heren, zal ik insluimeren
en zal eeuwige rust hebben.

†

BID VOOR DE ZIELERUST
van Mijnheer

CYRIEL DE SMET

echtgenoot van Mevrouw
Marguerite MACHTELINCKX,

geboren te St.-Martens-Lierde op 7 januari 1897 en
er godvruchtig overleden op 12 januari 1962,
versterkt door de laatste Troostmiddelen van
Onze Moeder de H. Kerk.

Lid van de Bond van het H. Hart en van de
Confrerie van de H. Barbara.

Allen die hem kenden zijn getuige geweest van
zijn groot geloof : God bekleedde de creplaats in
zijn leven, Hem dienen was zijn hoogste betrach-
ting : als trouw lid van de Bond van het H. Hart,
ontbrak hij nooit op de Bondskommunie.

Vrij onverwacht, riep de Heer over levenden en
doden, deze goede man, brave echtgenoot en voor-
beeldige vader tot Zich. Voor altijd zal het schepsel
nu zijn Schepper in eeuwige vreugde en vrede ge-
vonden hebben.

Met gerust gemoed, bewust van de kwaal die hij
droeg, zal deze ijverige en voorbeeldige kristen man
op de komst van zijn Meester gewacht hebben.

Bij allen die hem gekend en bemind hebben laat
hij de indruk na van een voorbeeldig kristen, goede
echtgenoot en ijverige vader.

Geliefde echtgenote, nu het aardse leven hier voor
mij is afgesloten, dank ik U om al het lief en leed
dat we samen hebben gedeeld. Blijf mij gedenken
in uw gebeden, opdat uw hart dat mij nu beweent
mij later eens zou weervinden.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, hebt dank

voor uw jarenlange liefde en genegenheid : verdub-
belt nu uw liefde voor moeder en bidt veel voor
mijn zielezaligheid, gij vooral mijn dochter, de Heer
toegewijd.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

300 d. afl.



De families

DE SMET,
MACHTELINCKX,
VAN DER MEULEN,
MINCKE,

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.