

Vergeet hem niet  
die al zijn leven  
is God en plicht  
getrouw gebleven.

G.G.

†

Gedenk in uw vrome gebeden  
de ziel van

**DE HEER**

**Cleo, Albert DE SMET**

**weduwnaar van Mevrouw Julienne GOEMAN**  
geboren te Nederbrakel op 17 november 1908  
en godvruchtig overleden in huiselijke  
kring na een langdurige ziekte te  
Sint-Lievens-Houtem op 9 mei 1984.  
Gesterkt door de H.H. Sakramenten der  
zieken en de Pauselijke zegen.  
Groot oorlogs-invalide 1940-1945  
Vereerd met talrijke militaire eretekens.

Bij de dood van een mens blikt men terug  
op zijn leven, herdenkt men dankbaar de  
zorg, het werk en de genegenheid die de  
dierbare overledene voor de zijner heeft ge-  
had. De dood is het ogenblik waarop de  
overlevenden de balans opmaken van de  
vreugdevolle dagen en van tijden van be-  
proeving en tegenslag die men samen heeft  
doorgemaakt.

En van beproevingen is Albert niet gespaard  
gebleven. In de bloei van zijn leven werd  
zijn jonge lichaam blijvend verminkt in  
dienst van zijn land. Toen alles zich ten  
goede leek te keren verloor hij achttien

jaar geleden en veel te vroeg, zijn echtge-  
note.

Deze laatste heeft hij bijgestaan in haar  
lange slepende ziekte zoals alleen zij dit  
kunnen die zelf hebben geleden.

En ten slotte in zijn laatste ziekte kwam  
geen klacht over zijn lippen. Hij streed met  
waardigheid zijn laatste machteloze strijd  
tot alle krachten hem ontglipten. Hij heeft de  
aarde verlaten naar het gezelschap van haar  
die hem heeft weggeroepen in afwachting  
dat we elkaar allemaal mogen weerzien.

Wij danken U vader voor alles wat gij voor  
ons hebt gedaan, voor al het werk en de  
steun die we van U mochten ondervinden in  
ons eigen gezin.

Wij danken de Heer dat wij U zo lang in ons  
midden mochten behouden, en dat wij in de  
gelegenheid waren hem onze dankbaarheid  
te bewijzen tijdens zijn ziekte, en hem  
mochten omringen met liefde en zorgen.  
Hemelse Vader, wij bidden U neem onze  
vader bij U op en geef hem Uw eeuwige  
rust.

Beste kinderen en kleinkinderen, hoe zal ik  
U danken voor alles wat gij voor mij hebt  
gedaan! Gij hebt mij gelukkig gemaakt  
vooral in mijn oude dag. Dank voor alles.  
Bidt voor mij. Beste familie en vrienden,  
bidt voor mij.

Dhr. en Mevr. Julien DE SMET-DE PORRE,  
Dhr. en Mevr. Laurent VAN EFFELTERRE-  
DE SMET en kinderen,

Dhr. en Mevr. Paul DE SMET-SHELPE  
en kinderen,  
De families DE SMET, GOEMAN, CABO  
en CAPITTE,

**Bedanken.**