

«Geloofd zij Jezus-Christus».



Gedenk in uw vrome gebeden  
de ziel van

MEVROUW

## **Clara-Maria DE SMET**

weduwe van Mijnheer

**Remi COESENS**

Geboren te Nederbrakel op 15 november 1900  
en godvruchtig overleden in het Rustoord  
«Najaarszon» te Brakel op 12 februari 1984,  
gesterkt door het sakrament der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

---

Clara,  
wat het is «christen zijn»  
in gebed en leven  
hebt gij ons getoond;  
om het goede in het leven  
waart ge verheugd,  
het lijden hebt ge aanvaard,  
een attentie  
hebt ge met dank beantwoord,  
door uw gebed hebt gij ons  
duidelijk gemaakt  
wat God in uw leven heeft betekend.

God, Vader van alle mensen,  
vandaag vertrouwen we U Clara toe,  
dankbaar om wat ze voor ons gedaan heeft,  
dankbaar om wat ze voor ons betekend heeft.

Tevens U God dankend  
om het goede dat U ons door haar  
geschonken hebt.  
Wij geloven dat Gij Clara nu opneemt  
bij U  
om daar voor eeuwig in Uw vreugde te zijn.

De families DE SMET, COESENS, CABO en  
DE TANDT

danken U oprecht voor uw bliken van  
kristelijke deelneming en gebed.

---

Drukk. L. De Ruyver - Brakel