

Geloofd zij Jezus Christus



ZALIG AANDENKEN AAN

Eerw. Moeder Josephine

(JUFFROUW CELINE DE SMET)

Gewezen schooldirectrice

geboren te Schoonaarde op 14 januari 1896
in 't klooster getreden der Zusters van de H. Vincen-
tius à Paulo te Wichelen op 20 december 1915

Geprofest op 26 juni 1917.

Godvruchtig overleden te Wichelen 27 februari 1964.

Gesterkt door het H. Sakrament van de zieken.

Van af hare kindsheid groeide zij op in godvruchtigheid en deugd, en in hare jeugd rijpten deze hoedanigheden tot een ideaal, verheven boven het aardse en het menselijke. Zij dacht niet aan geluk en genoeglijken van het leven, haar enige verlangen was: God te dienen van zeer dichtbij; daarom verkoos zij het Klooster met de overvloedige middelen tot zelfheiliging en apostolaat. God heeft haar geroepen: met welke edelmoedigheid en volharding heeft zij hare roeping beantwoord.

Gedurende jaren heeft zij hare beste krachten besteed aan de opvoeding en het onderwijs der jeugd; aldus heeft zij zich ten zeerste verdienstelijk gemaakt tegenover de honderden kinderen die haar werden toevertrouwd.

Als Overste heeft zij zich beijverd om het Klooster-

leven zo volmaakt mogelijk te beleven en door voorbeeld de anderen vóór te gaan; vooral de laatste maanden muntte zij uit door kloekmoedigheid en sterkte in het lijden; alleen bovennatuurlijk inzicht en genade kunnen zulke verdueligheid in het lijden bewerken.

Duurbare zusters, ik verlaat dit aardse leven, maar blijf met u in geest verenigd; wat ik voor u op aarde niet meer vermag zal ik van hierboven afsmeken. Ik dank u allen om de bereidwillige medewerking in ons apostolaat en reken op uw overvloedige gebeden. Mijn duurzame zusters, die ook in de dienst des Heren staan, en mijn zuster in de wereld, ik dank u hartelijk omdat gij mij tot het laatste ogenblik met zoveel bezorgdheid en liefde hebt bijgestaan. Mijn Jezus barmhartigheid (300 d) H. Jozef, b.v.o.

Drukh. G. Sas-Bracke, Margote, Wichelen