

*Wat enkel maar een moeder kan
met diep geloof en zelf vergeten
hebben wij geen vermoeden van
dat is alleen bij God geweten.*



DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

Augusta
DE SMET

weduwe van de Heer
Gustaaf JANSSENS

Geboren te Bambrugge op 25 december 1898
en in de Heer ontslapen op 11 maart 1996,
gesterkt met het H. Sacrament der Zieken
en het gebed van de kerk.

Petrus en Philomène JANSSENS - PIETERS,
Michel(†) en Marie-Louise
VAN CAUTER - JANSSENS,
Roger en Maria JANSSENS - PIETERS,
Edgard en Paula(†) VERMEULEN - JANSSENS
en Jeanine DE VREESE,

De kleinkinderen en achterkleinkinderen

*danken U voor uw gebed,
uw aanwezigheid en uw medeleven.*

Zoals de pit van een kaars de laatste druppels olie opzuigt en flakkerend opbrandt, zo doofde langzaam het leven uit van moeder. Wij hadden al een stuk afscheid moeten nemen.

Wij danken toch de Heer voor onze lieve moeder, die ons zo nabij en dierbaar was en die zo lang bij ons mocht blijven, eenvoudig, liefdevol en trouw.

Wij danken de Heer voor alles wat zij voor ons deed, zij die met hard werken voor haar gezin zorgde zoveel jaren alleen, na de dood van vader.

Wij danken de Heer, voor haar vertrouwvol geloof. Dank, ja ... om haar ziek-zijn, zo konden wij als kinderen daadwerkelijk tonen hoezeer wij van haar hielden.

Bij al onze droefheid om dit afscheid houden wij ons vast aan de blijde boodschap van Hem die leven is : 'Wie in Mij gelooft, zal eeuwig leven...'

Dank U, Heer, om deze moeder,
die onze moeder was ...



drukkerij van boxstael.