

De mens en weet vandage niet  
Wat morgen hem kan brengen ;  
Noch hoe, en waar de felle dood  
Hem in de weg zal springen. G.G.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**ARTHUR DE SMET**

echtgenoot van Mevrouw

MARIA-PRUDENTIA DE HENAU

geboren te Parike, 27 juni 1901, en als  
volg van een ongeval godvruchtig overleden  
te Geraardsbergen, 28 september 1963,  
gesterkt door de laatste HH. Sacramenten.

Aan God alleen is het uur van de dood  
bekend en gelukkig daarom de mens, die  
zich door een deugdzaam leven heeft voor-  
bereid en die zich beijverde om te leven  
zoals hij wenste te sterven.

Smartvol is het, dat hij zo plotseling aan  
onze liefde ontviel ; maar troostrijk is het, dat  
hij versierd met deugden en verrijkt met ver-  
diensten tot een beter leven overging.

Hij was inderdaad een christen in wie  
geen bedrog was. Werkzaam en zorgzaam  
heeft hij zijn leven doorgebracht.

Geliefde Echtgenote, onze scheiding is  
zo plotseling en daarom des te smartelijker.  
Wees niet ontroostbaar ! Ben ik onttrokken  
aan uw ogen, ik ben het niet aan uw gene-

genheid. Ik dank U voor alles wat gij voor  
mij deedt. Weldra zien we elkander weer.

Bemide Kinderen en Kleinkinderen, uw  
goede vader is heengegaan. Hebt dank voor  
uw liefdevolle toewijding en genegenheid  
gedurende mijn leven. Uw kinderdank weze  
een vurig gebed voor mijn zielerust. Blijft  
goed voor uw moeder.

Dierbare Familieleden en Vrienden, ge-  
denkt mij ook in uw vurige gebeden.

Barmhartige Jezus,  
geef hem de eeuwige rust. (300 d. afl.)

---

*Uw gebeden blijven een steun voor de  
overledene,*

*Uw bliken van deelneming een troost  
voor ons.*

Danken U oprecht :

*De familiën De Smet, De Henau,  
Bouvaert en Steenboudt.*

---

Drukk. Schrever, Grotestraat 73, Geraardsbergen