

« Ik ben de Verrijzenis en het Leven, zegt de Heer; wie in Mij gelooft - ook al is hij gestorven - zal leven in eeuwigheid ».



TOT VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Arthur, Jozef DE SMET

geboren te Nederbrakel op 19 juni 1899 en zacht in de Heer ontslapen op 19 mei 1977 in de St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel, voorzien van de Sakramenten van Onze Moeder de H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

—————
Zoals alle wondere dingen in de natuur, zo ligt het leven van elke mens in Gods hand. Dit wist deze man, die meeleefde met het groeien en verwijnen der vruchten, met het leven der dieren op het erf en met het wel en wee van de mensen, zeer goed.

Nu heeft God hem tot Zich geroepen. Elk een weet dat niets hier op aarde duurzaam is, dat alle geluk van deze wereld spoedig verdwijnt, maar toch blijft de dood voor de geliefden pijnlijk. Voor hen echter die in Gods liefde en barmhartigheid geloven bestaat er ook hoop en vertrouwen. Want voor hen die goed geleefd hebben is de dood maar een overgang naar een beter leven, naar het ware geluk.

70177 64
Lieve familieleden en gij allen die mij dierbaar zijt, gedenkt mij in uw gebeden. Moge de kracht van Gods geest u allen sterken.

De families DE SMET-VAN CEUNEBROECK,
**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel