

Zalig diegenen die in de vrede van de Heer
sterven

†

GEDENK IN EEN VROOM GEBED

DE HEER

Arthur, Joseph DE SMET

echtgenoot van mevrouw
Anna, Stephanie VAN KEER

Geboren te St.-Maria-Oudenhove op
13 februari 1898 en godvruchtig overleden in
de St.-Franciscuskliniek te Brakel op don-
derdag 16 juni 1983, gesterkt door de Heilige
Sakramenten der zieken.

Lid van de Bond der Gepensioneerden

**Om uw gebed en blijken van medeleven dan-
ken U oprecht :**

de families :

DE SMET, VAN KEER, VAN ROKEGEM
en GHIJSELS.

Zijn leven is uitgedoofd als een kaarslicht.
Zacht is hij van ons heengegaan. Hij leefde
eenvoudig.

Op hoge ouderdom gekomen heeft hij gedul-
dig de lasten van zijn ziekte gedragen.

Elk mensenleven is gevuld met dagen van
noeste arbeid en rust, van gezondheid, ziekte
en soms ook van tegenspoed. Die tegenspoed
heeft Arthur zeker gekend.

Zijn drie kinderen, in volle levensbloei, wer-
den hem ontnomen. Dit alles heeft hij samen
met zijn echtgenote moedig gedragen, in
volle onderwerping aan Gods wil. Samen met
hen zal hij in de vreugde genieten bij de
Heer.

Dierbare echtgenote, samen waren we bin-
nen enkele maanden 50 jaar getrouwd. Alles
hebt gij gedaan om wat zon in mijn leven
te brengen. Ik dank u voor uw genegenheid
en zorgen. Wees moedig en aanvaardt het
leven zoals het zich voordoet. God helpe u
onze scheiding te dragen.

Beste familieleden en vrienden, ik hield zo-
veel van u allen, ik dank u vooral voor uw
troostende aanwezigheid in mijn pijnlijke
ziekte. Denk aan mij in uwe gebeden en tot
weerziens bij de Heer.

Begrafenisondern. E. Van Asbroeck. S-M-O.
Drukk. J De Clercq-De Meyer - St.-M.-Oud.