

SLAPEN

De doden slapen niet, het is maar schijn,
een ziel kan met de ogen dicht,
klaarwakker zijn. (Toon Hermans)

BEWAAR IN UW HART DE DANKBARE HERINNERING AAN

Mevrouw

Anna DE SMET

weduwe van Robert Labiau

**Geboren te Brakel op 8 augustus 1914
en godvruchtig overleden te Brakel in rustoord
"Najaarszon" op 2 september 1996,
gesterkt door het H. Sacrament der Zieken.**

Tante Anna was een levenslustig mens die uit een groot gezin van elf kinderen afkomstig was. Naast de korte periode dat zij in Zegelsem woonde en naast de laatste acht jaren van haar leven dat zij in de "Najaarszon" verbleef heeft zij altijd op Valkenberge gewoond. Het is dan ook de tante Anna uit die periode die wij het meest in onze herinnering moeten houden.

De familie en de vrienden kwamen graag naar Valkenberge. Een potje koffie en een koekje waren steeds bij de hand om al deze mensen met een goed hart te ontvangen bij de gezelligheid van de Leuvense stoof.

Samen met haar echtgenoot Robert zorgde zij er voor haar oogappel Laurent. Zijn handicap zorgde ervoor dat zij hem nimmer van haar zijde wou laten nemen.

Bijna dertien jaar geleden overleed nonkel Robert, en toen werd het steeds lastiger om voor Laurent te zorgen. Gelukkig was er haar zuster Irma, haar schoonbroer Lucien en vooral ook de ganse familie om haar hierin bij te staan. Ikzelf mocht vele jaren lang met haar op boodschappen gaan en ook uit deze periode herinner ik mij tante Anna als iemand die graag bij de mensen was en kwam ondanks haar vele zorgen.

Haar opgewektheid kreeg een flinke deuk toen zij viel en hierdoor haar ganse leven zag veranderen. Zij kwam in een rolstoel terecht en verhuisde hierdoor naar de "Najaarszon"; haar zoon Laurent werd opgevangen in "Heuvelheem". Het werd voor haar zeker en vast een harde overgang. Toch heeft zij ook daar gelukkige momenten beleefd, vooral dan wanneer zij bezoek ontving van familie of vrienden of van zoon Laurent op wie zij wellicht heeft gewacht om het aardse met het eeuwige te ruilen.

Beste zusters, familie en vrienden,

Ik ben nu naar de Heer toegegaan : draag zorg voor elkaar, draag zorg voor Laurent. Bedankt voor alles wat u voor mij hebt gedaan. Laten wij nu alles in handen van de Heer leggen want bij Hem is troost en verlichting. Ik weet : eens zien wij elkaar terug. Bid voor mij... Weesegroet Maria.

**Herdenkingsmis : Vrijdag 27 sept. om 18.30 u te Brakel
Namis : in rustoord "Najaarszon" op zaterdag 26 okt. om
18.30 u.**

DE FAMILIES DE SMET, HAESEBROECK, LABIAU en
DE BUS danken u oprecht om uw kristelijke deelneming en uw
vroom gebed.