

*Moeders gaan maar sterven niet,
Ze leven om liefde te geven,
Zolang men moeders kindren ziet,
Zolang zal moeder leven!*



Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Anna DE SMET

echtgenote van de heer

Emmanuël UYTTERHAEGEN

geboren te Nederbrakel op 10 januari 1910 en
thuis overleden op 19 december 2000,
gesterkt door het sacrament
van de ziekenzalving.

De namis wordt opgedragen op 26 januari 2001 om
18.30 uur in de decanale kerk Sint-Pietersbanden
te Nederbrakel.

Dank...

'k Wil je danken Heer om 't lang en zinvol leven,
Om je goedheid van elke dag,
Om de vreugden mij gegeven,
Omdat ik nu toch naar U komen mag.

'k Wil je danken, ook om 't lijden,
Die mijn ziel steeds groeien deed,
'k Dank U om de tranen die mij bevrijdden,
'k Dank U om de sterkte in alle leed.

'k Wil je danken om mijn goede kindren,
Waarin ik zoveel liefde heb ontmoet,
'k Dank U, vooral die mindren,
'k Voelde mij bij hen zo wondergoed.

'k Wil Je danken om de zoete vrede,
Die ik steeds van U ontving,
Telkens ik met een zoete bede,
Hoopvol naar U hart toeging.

'k Wil Je danken om d' andersvalide vrienden,
Omdat Gij toch steeds hun laatste toevlucht zijt,
Want zij brachten mij elke dag wat nader,
Bij U!!! ... De volmaakte eeuwigheid.

Manu.