

Afscheid nemen is met dankbare handen  
weemoedig meedragen al wat herinnering  
waard is...

DANKBAAR AANDENKEN AAN

**DE HEER**

**Andre, René DE SMET**

echtgenoot van Mevrouw

**Alice VAN OYCKE**

geboren te Sint-Martens-Lierde  
op 13 september 1919  
en plotseling overleden te Everbeek  
op 3 juni 1990,  
gezalfd met de H. Olie « in extremis ».

—  
**Oudstrijder 1940-1945.**

**Onderpostontvanger BCH.**

†

**De families DE SMET, VAN OYCKE,  
MARGINET en DE PAEPE,**

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van  
kristelijke deelneming en DANKEN U.

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91  
Rouwleiding b.v.b.a. Raoul - (055) 42 24 49

Hij was een zeer eenvoudig en rechtschapen  
man, die alleen maar de weg van zijn plicht  
kende. Eerlijk en goed was hij voor al wie  
rondom hem was. Hij hield van het leven ;  
hij verzaakte er niet aan, maar toch was hij  
bereid het te geven wanneer God het zo zou  
schikken.

Dierbare echtgenote, die mij in alles steeds  
trouw ter zijde hebt gestaan, moge gij de kracht  
ontvangen die ge nu bij dit plots heengaan  
zult nodig hebben. Gedenk onze genegenheid  
en liefde, dat zal uw troost en steun zijn.

Mijn beminde kinderen en kleinkinderen, gij  
weet hoe gaarne ik bij u was en zou gebleven  
zijn. Ik dank u om uw genegenheid en liefde.  
Blijft eensgezind rond moeder geschaard en  
eert mijn gedachtenis door te leven zoals ik  
het u heb voorgeleefd en bidt veel voor mij.

Dierbare familieleden, vrienden en burens,  
dank u voor de mij betoonde genegenheid,  
en schenk ook gij mij een vurig gebed in  
uw gedachtenis.

Sint-Jozef, patroon van de goede dood,  
bid voor ons.