

Heer, Uw H. Wil geschiede.



**Zalig aandenken**  
aan Mijnheer

**Aloïs DE SMET**

Weduwnaar van Mevrouw

**Maria VAN WITTENBERGE**

geboren te Godveerdegem de 13 november 1886

aldaar overleden de 4 juni 1961,

gesterkt met de genademiddelen van  
onze Moeder de H. Kerk.

Lid van de Zoete Naam Jesu

Oud-Strijder — Vuurkruiser 1914 - 18

In vrede wachtte hij tot de Heer bepaalde dat zijn tijd was gekomen. Schrik van de dood had hij niet, want hij was in-goed.

Die goedheid was, heel zijn leven, de oorzaak van zijn dag- en nachtbekommernis om zijn huishouden.

Zijn kinderen heeft hij dan ook met christelijk-voorbeeldige zorg en met noest werken opgebracht, hen de weg wijzend naar God en naar plicht. Zij wezen hem dankbaar daarvoor.

Dierbare echtgenote in de Hemel, nu zullen wij weer verenigd zijn en vandaar waken over onze zoons en dochters en hun kinderen.

U die mij verzorgde zal God ongetwijfeld lonen.

Beste familieleden en vrienden, bidt en offert voor mijn ziel, want dit is een zalige daad van dankbaarheid en naastenliefde.

Mijn Jezus, barmhartigheid! ( 300 d. afl. )

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen op U.

R. I, P,



Uw deelneming in het verlies van hem die ons zo dierbaar was, schonk ons veel troost, en uw gebed was een kostbare hulp voor onze welbemind Overledene.

Hiervoor danken U van harte

Mr & Mw Gilbert Ogiers-De Smet en kinderen

Mr & Mw Leon De Smet-Stevens en kinderen

Mr & Mw Robert De Wolf-De Smet en kinderen

Mr & Mw Jules De Smet-Reyns en kinderen

zijn kinderen en kleinkinderen;

De Familiën De Smet, Van Wittenberge, Vagenhende en De Roover.

Drukk. V. Ruyskensvelde Godveerdegem